

Het zevende gebod

Teksten:

Mattheüs 5 : 27 – 28

Efeziërs 5 : 21 – 33

Vragen:

1. Wat heb je zelf in je opvoeding meegekregen over de verhouding man/vrouw binnen het huwelijk? Als je getrouwd bent: doe je de dingen hetzelfde? Wat doe je anders?
2. Lees Johannes 8 : 1 – 11. Er wordt een vrouw bij Jezus gebracht, die op heterdaad betrapt is bij het plegen van overspel.
 - a. Zou het wat te zeggen hebben dat de man met wie ze overspel pleegde niet bij Jezus wordt gebracht?
 - b. Wat zou het te zeggen hebben dat de schriftgeleerden en farizeeën een voor een weggaan, te beginnen met de oudste (vers 9)?
 - c. Jezus veroordeelt de vrouw niet. Vond Hij overspel dan niet erg?
3. Wat hebben ongetrouwde mensen aan goede huwelijken binnen de gemeente?
4. Is er binnen de kerk voldoende aandacht voor alleengaanden? Wat zou er beter kunnen?
5. Wat zegt het je dat de relatie van God tot zijn volk en Christus tot zijn gemeente in de bijbel vaak met die van man en vrouw wordt vergeleken? Heb je door de liefde van een ander al eens iets meer kunnen ontdekken van de liefde van God voor jou?
6. Je zou de tien geboden kunnen vergelijken – het beeld is beperkt – met een plein met tien wegen, wegen die je niet moet ingaan. Voor al die wegen staat een bordje 'verboden in te gaan'. Nu kun je (en dat is het punt van vergelijk) zo'n zijweg een klein stukje ingaan of je kunt hem helemaal uitlopen. Dat is het verschil tussen schelden en vermoorden, begerig bekijken en vreemdgaan. Maar de (verkeerde) richting is dezelfde, of je nu één stap op die weg zet of verder gaat. Hoe voorkom je dat je zo'n weg ingaat?



7. Een ander beeld van de geboden is dat van een weg, een weg die je wél moet gaan, achter Christus aan. Hoe kom je verder op die weg?

Als je vragen of opmerkingen hebt, mail (predikant@cgkhuizen.nl) of bel (035 7503064) me.

C. de Jong