

Het vijfde gebod



Jezus zet de twee gedeelten van de geboden naast elkaar. Hij zegt dat het in de geboden gaat om liefde tot God met alles wat in je is, en het tweede, *daaraan gelijk*, is: je naaste liefhebben als jezelf. Dat betekent dus dat je de geboden 5 tot 10 niet kunt houden zonder 1 tot 4 en andersom. De eerste vier geboden blijven meespelen bij de andere geboden. Je mag ze dus nooit tegen elkaar uitspelen, zoals gebeurt door mensen die genoemd worden in Marcus 7 : 11 – 12.

In het vijfde gebod gaat het in de eerste plaats over het eren van je oudere vader en moeder. Die moet je blijvend respect, achting, betonen. Ook als ze oud en behoeftig worden. De Catechismus noemt het aspect van het gezag en zegt erbij dat het God belooft ons door onze ouders (en andere gezagsdragers) te regeren.

Aan het slot van de bijbelstudie gaat het over wat er op het terrein van dit gebod allemaal mis kan gaan. Het blijkt dat het houden van de geboden niet zozeer een mogelijkheid is die wij tot onze beschikking hebben. We hebben Gods hulp daarbij nodig: vergeving, verlossing, vernieuwing, het werk van Gods Geest in ons.

Teksten:

Mattheüs 22 : 34 – 40

Marcus 12 : 28 – 31m

Lucas 10 : 25 – 28

Marcus 7 : 11 – 12

Maleachi 4 : 6 (of 3 : 24)

Efeziërs 6 : 1 – 4

Vragen:

1. Hoe vind je het dat Jezus de twee geboden van de liefde, tot God en tot je naaste, naast elkaar zet?
2. Als je je vader of moeder nog hebt: hoe doe je dat, je vader en moeder eren?
3. Wat kan de belofte, die er bij het vijfde gebod bijstaat, voor ons betekenen?
4. Hoe heeft Jezus zelf zijn ouders geëerd?
5. Spreek eens met elkaar over het laatste vers uit Maleachi. Hoe wordt wat daar gezegd wordt werkelijkheid?
6. Heeft dit gebod ook nog betekenis als je vader en moeder zijn overleden? Hoe dan?