

Psalm 104



Om op de zondag toch met Gods Woord bezig te kunnen zijn, is deze bijbelstudie op de site geplaatst. Met vragen erbij. Misschien is het wat om daar thuis met elkaar mee bezig te zijn. Maar velen van u en jullie zijn alleen. Als u op deze studie en op de vragen wilt reageren, mail mij. Het e-mailadres staat erbij. predikant@cgkhuizen.nl

Ik wil met u en jou de bijbel opendoen bij Psalm 104.

Psalm 104 is een heel bijzondere Psalm. Hij laat een manier van kijken zien, die wij zijn kwijtgeraakt. We worden in deze tijd allemaal stilgezet vanwege een coronavirus dat door de wereld gaat. Misschien een goede tijd om zelf ook eens stil te staan bij wie wij nou zijn, wat Gods schepping is en wie de Schepper is.

Mensen in vitale beroepen moeten blijven werken. Van hen geldt nog wat in vers 23 staat, dat ze 's morgens aan het werk gaan en arbeiden tot de avond. Maar vele mensen (wereldwijd) doen dat momenteel niet.

Ontdekkingstocht

Psalm 104 neemt ons mee op ontdekkingstocht. Eropuit!

Voordat we naar buiten gaan een gebed. Een reminder eigenlijk. De dichter herinnert zichzelf eraan wat het belangrijkste is: Loof de Here, mijn ziel. En dat doet hij ook.

Een gebed voor we naar buiten gaan. Niet een verplicht gebed. Moet je nou ook al bidden voordat je naar buiten gaat? Nee, dit gebed is de setting voor deze psalm. Het kader waarin hij de wereld bekijkt.

Heer, wat bent U groot, bekleed met glans en glorie.

De wereld waar we instappen als we naar buiten gaan, is als Gods paleis. De lucht met de wolken is de zoldering. De fundamenten staan vast en zullen niet wankelen. Niet meer. Want dat is wel een keer gebeurd, in de tijd van Noach. Maar dat zal niet meer gebeuren; God heeft het ons beloofd.

U hebt een grens gesteld, die ze niet meer overschrijden. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken.

Psalm 89 in de berijming:

*Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welfen:
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.*

God aan het werk

We lopen langs de bergen, we lopen door de dalen.

Zie je die beken? Vers 10. Die zijn Gods werk. God stuurt de bronnen naar de beken. Zo staat het er letterlijk vertaald. Want de dieren van het veld moeten te drinken hebben.

Zie je dat: het regent. Vers 13. God doet dat. Hij irrigeert de bergen vanuit zijn hemelzalen.

Zo zeggen wij dat niet. We zeggen: 'Het regent.' En vaak zeggen we er wat bij: 'Bah, het regent.'

Nou, zegt de dichter van Psalm 104, daar valt meer over te zeggen. God doet het zelf.

En Hij laat ook het gras groeien. Hij brengt voedsel uit de aarde voort. Alles wat wij nodig hebben, wijn, olie, brood, God doet het ontstaan.

God is, schreef iemand eens, intiem betrokken op heel zijn schepping.

Als God geeft, wordt alles en iedereen verzadigd. Maar als Hij zijn hand terugtrekt, komt alles tot stilstand. Verbergt God zich, dan bezwijken we van angst. 'Neemt U hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot stof.'

'Zie je het?' vraagt Psalm 104 ons. 'Zie je God, die voortdurend schepper is?' Elke dag is een nieuwe schepping uit zijn hand. *Als eens in Eden werd het weer morgen. Morning has broken like the first morning.* Elke nieuwe dag is een scheppingsdaad van God. Gods onderhouding van de wereld is voortdurende schepping.

God is betrokken op zijn schepping. En hoe? Dat zie je in Jezus. God wordt mens, deel van de schepping. Hij gaat er deel van uitmaken. Hij komt bij ons. Hij deelt in ons lijden, in onze vragen. Hij baant een weg in onze wereld. Een weg naar God. Naar de toekomst. Een weg van hoop.

In een tijd waarin wij elkaar niet kunnen bereiken, komt Hij bij ons met zijn Woord en met zijn Geest. Hier ben Ik, de Schepper die de wereld voortdurend in stand houdt. Hier ben Ik, de Vader die voor je zorgt.

Wachten

Vers 27 heeft het over wachten op God. Wachten moet je leren. Maar wachten is ook verwachten.

En zo mag je zingen. In vers 33-34 gaat het over 'mijn lofzang', 'mijn overdenking'. De dichter spreekt de wens uit dat die aangenaam zal zijn voor God.

Loof de Here, mijn ziel. De psalm begint en eindigt ermee.

Vragen

1. Hoe ga je zelf om met deze crisis? Zijn er dingen die je hebt ontdekt, die je met elkaar kunt delen?
2. Hoe komt het bij je over, de manier waarop Psalm 104 spreekt over de schepping en hoe God daarop betrokken is? Kan dat vandaag de dag nog wel, zo'n manier van kijken? Of kun je zo'n manier van kijken aanleren? Hoe?
3. Psalm 19,5. Hoe zijn de woorden die we spreken en de overdenking van ons hart welgevallig voor God? Hoe kunnen we daar in deze tijd speciaal op letten?
4. Weet je een mooi lied dat anderen ook behulpzaam kan zijn? Mail het me. Dat kunnen we kijken hoe we die met elkaar kunnen delen.
5. Wat zijn manieren om met elkaar in contact te blijven als je (bijna) de deur niet meer uitgaat?
6. Voor een gezin met kinderen staat er op <https://creatiefkinderwerk.nl/corona/1105-962-de-goede-aarde-eeen-mooi-doordacht-spel> een mooi spel om met elkaar te spelen.
7. Leer het avondlied van André Troost: <https://www.youtube.com/watch?v=yNLPCE9TRm4> en zing het 's avonds met elkaar.

Als u/jij mij wilt mailen: predikant@cgkhuizen.nl.