



Welkom in de Christelijke
Gereformeerde Kerk
van Huizen

Hartelijk welkom in onze kerkdienst!

Misschien is het de eerste keer dat u of jij een kerkdienst bijwoont. Of misschien gaat u, of ga jij, meestal naar een kerk met andere gewoonten. Dan is het handig om alvast iets te weten van wat er vandaag hier in deze kerk gebeuren gaat. Deze flyer geeft daarover informatie.

Waar kunt u gaan zitten?

Er zijn (bijna) geen gereserveerde plaatsen in onze kerk, dus u kunt gaan zitten waar u wilt. Maar u kunt natuurlijk ook aan de gastheer of gastvrouw, die bij de ingang staat, om een zitplaats vragen.

Het programma

Het programma, of de liturgie zoals dat in de kerk wordt genoemd, duurt ongeveer 70 minuten. Elk onderdeel daarvan wordt aangekondigd door degene die de dienst leidt. Dat is vrijwel altijd een dominee, een enkele keer een ouderling. Hieronder volgt uitleg bij een paar aspecten van de liturgie.

Staan of zitten?

Wij hebben de gewoonte om te staan tijdens het begin en het einde van de dienst. Dat wordt niet apart aangekondigd maar u ziet vanzelf wanneer anderen gaan staan en weer gaan zitten. Als u slecht ter been bent kunt u natuurlijk de hele dienst blijven zitten.

Bijbel

Het hardop voorlezen uit de Bijbel duurt meestal maar kort, maar het is wel het belangrijkste deel van de kerkdienst.

Deze lezing wordt gedaan door een ouderling; hij leest uit de bijbel in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951. Voor hen die geen bijbel hebben mee-gebracht liggen er een aantal te leen op de boekenplanken bij de ingangen van de kerkzaal.

Op de onderste regel van het bord voor in de kerk staat welk bijbelgedeelte gelezen gaat worden.

Zingen

In een kerk wordt gezongen. Zo ook bij ons. We zingen uit twee verschillende bundels. In de ene bundel, een groen boekje met de titel 'Psalmen in tweevoud', staan de psalmen in twee verschillende versies, die van 1773 en die van 1968. Staat er op het bord voor in de kerk achter een psalm een N dan zingen we die psalm uit de tweede helft van dit boekje, staat er niets achter, dan zingen we die psalm uit de eerste helft. De andere bundel is een rood boekje, met de titel 'Uit aller mond'. Als we daaruit zingen wordt dat op het bord met de letter L aangeduid. Ook van de zangbundels liggen er een aantal te leen op de boekenplanken bij de ingangen van de kerkzaal.

De aanduiding B op het bord is een aanwijzing voor de manier van zingen door de gemeente.

Collecte

Kort voor het einde van de dienst worden twee collecten achter elkaar gehouden. Deze zijn bestemd voor onze kerk in Huizen, voor de landelijke CGK en voor andere doelen zoals bijvoorbeeld wereldwijde hulpverlening.

Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Daarbij nemen de gemeenteleden plaats aan een tafel die voor in de kerk staat. Ze eten daar een stukje brood en drinken een slokje wijn. Ook voor gasten is er plaats aan die tafel, maar wilt u in dat geval vooraf even overleggen met de gastheer of gastvrouw?

Kinderen

Ook kinderen zijn uiteraard hartelijk welkom in onze diensten. Voor de kleintjes tot circa 6 jaar, voor wie de dienst te lang zou kunnen duren, is er tijdens de morgendiensten beneden in het kerkgebouw een veilige oppas.

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de tweede helft van middagdiensten een aangepast programma, de zondagsschool. Het begin van de zondagsschool wordt tijdens de dienst aangekondigd.

Ten slotte

Wij zijn blij dat u als gast één of meerdere diensten met ons wilt meebeleven. Als u meer wilt weten over deze kerk en wat ons in deze kerk bij elkaar brengt en wat we geloven, neem dan ook de flyer "Wie zijn wij" mee.

Heeft u vragen?

Bel of e-mail met de predikant,
ds. D. Quant
tel. 035 - 523 4546
e-mail d.quant@planet.nl

of met de secretaris
L. (Leen) Mak
tel. 035 - 525 8192
e-mail lmak@tiscali.nl

Christelijke Gereformeerde Kerk
van Huizen
Bakboord 72
1276 BL Huizen
tel. 035 - 526 1355
website www.egkhuizen.nl