

# STICHTING PROTHUMIA

Oprichting bij akte d.d. 13 april 1995 en aangemerkt als instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Succesiewet 1958.

*Kerst en nieuwjaarsgroet 2004*

Postadres:  
Pegasus 27  
3893 DR Zeewolde

Bankrekeningnrs.:  
SNS Bank nr. 90.27.06.268  
Postbank nr. 6798234

Inschrijving KvK:  
Stichtingenregister

Prothumia

*Nog enkele weken en het jaar 2004 ligt weer achter ons. In onze samenleving is het gebruikelijk om in deze periode de balans op te maken van het afgelopen jaar. Welke 'resultaten' zijn er behaald?*

*Het is goed om als Stichting hetzelfde te doen. Wat hebben onze inspanningen en activiteiten opgeleverd wat betreft het werk in Roemenië.*

*Als we de balans opmaken van de afgelopen 13 jaar dan is het resultaat groots te noemen. Voordat we begonnen met de ontwikkeling van het verzorgingstehuis, 13 jaar geleden, was de grote vraag; hoe gaan we dit aanpakken? Op dit moment is het een goed draaiend, op westerse leest geschoeide organisatie, die uitmuntend hulp en verzorging geeft aan de bejaarden van Jinca. Iets om dankbaar voor te zijn.*

*En belangrijke vraag blijft, hoe lang moet dit blijven voortduren?*

*Regelmatig lees je in de dagbladen, dat voormalige Oostblok landen een positieve ontwikkeling laten zien. Landen als Tjechië, Hongarije ja zelfs Bulgarije ontwikkelen zich goed. Helaas ontbreekt in deze rij het land waar wij komen Roemenië.*

*Al enkele jaren hebben we geschreven in onze rondzendbrieven, over de grote vorm van corruptie die er heerst*

*En deze situatie is nog steeds niet veranderd*

*Gelukkig dat onze westerse overheden gaan inzien dat Roemenië, f.v. lid in wording, zich niet aan de regels houdt. Wanneer hier werkelijk*

*orde op zaken gesteld zouden worden, dan komt dat ongetwijfeld de bevolking ten goede.*

*Zoals u weet gaan we enkele keren per jaar naar Roemenië. We brengen er niet alleen geld en wat goederen, maar controleren ook wat er met deze ondersteuning gebeurt. Op de eerste plaats is dit natuurlijk de financiële zorg voor het verzorgingstehuis, en alles wat hier bij komt. Maar deze hulp gaat verder.*

*In september heeft ds Berke Sandor een reis naar Jichilesti gemaakt, een plaats in de omgeving van de Zwarte zee. Al 100 jaar worden daar Leprozen verpleegd die volgens Sandor een relatieve goede verzorging krijgen. Deze reis heeft Sandor dekens, levensmiddelen, medicamenten, verbandmateriaal en gebruikte kleding meegenomen. Volgens de regering is dit nog de enige plaats waar leprapatiënten worden verzorgd. Wanneer deze mensen overleden zijn, bestaan er geen lepra patiënten meer in Roemenië, zegt de overheid. Helaas is bekend dat in de wijde omgeving de Dermatologische afdelingen bezet zijn met deze patiënten.*

*Je vraagt je af wanneer het werkelijke verhaal van het Roemeense volk naar buiten komt. Tot zolang zullen wij proberen deze mensen hulp te geven.*

*Dit kan alleen maar wanneer we met elkaar bereid zijn deze mensen te helpen. Het afgelopen jaar heeft u daar op een geweldige wijze voor gezorgd, waarvoor we uit naam van hen u heel hartelijk*

*bedanken.*

*Namens ons en de mensen uit Roemenië, wensen wij u goede Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe.*

*Hartelijk groet ,*

*Gett en leida.*

*Vreugde en dankbaarheid*

Verslag Roemenië reis April 2004

Iedere keer wanneer we ons voorbereiden voor een reis naar Roemenië, is er de vraag hoe gaat deze reis verlopen. Wat kun je wel, en wat kun je niet mee nemen. Uiteindelijk valt deze spanning weg wanneer we de grens zijn gepasseerd.

Met welke auto we ook gaan, altijd is er de vraag wat moet mee, en wat kan mee.

Dit jaar waren enkele zaken die om bepaalde redenen mee moesten. Op de eerste plaats was dat een grote som geld, en vervolgens dozen met stoma zakjes, voor een oudere man die een buikoperatie heeft ondergaan, waarbij een stoma is aan gebracht. Wanneer dit hier zou gebeurd, is dit erg vervelend maar niet onoverkomelijk, omdat wij voldoende middelen in voorraad hebben om dit nare euvel het hoofd te bieden.

Echter niet in Roemenië!

Regelmatig nemen wij medicamenten mee, zodat deze mensen op een menswaardige wijze geholpen worden. Dit geldt eigenlijk voor alle voorzieningen op dit gebied.

Maar dit is niet het enige probleem waar de Roemenen mee te maken hebben. Wanneer een arts constateert dat een operatie noodzakelijk is, dan wil dit niet zeggen dat je dan ook geholpen wordt. Eerst zal er letterlijk een duit in de zak van de arts terecht moeten komen voordat hij met de operatie gaat beginnen. Deze werkwijze gebeurt op alle niveaus, zelfs tot aan de verpleegkundigen toe die het bedden goed verschoonen.

Wanneer je voor een bepaalde baan een diploma moet kunnen laten zien, maar dit niet bezit, dan is dit in Roemenië geen enkel probleem, diploma's zijn gewoon te koop.

Deze voorbeelden laten zien hoe deze mensen dagelijks moeten leven. Ze leven in een verziekte maatschappij waar corruptie de normaalste zaak van de wereld is.

Daarom is het een verademing wanneer je in de sfeer komt van het verzorgingstehuis in Tinca, waar al deze zaken niet aan de orde zijn.

Daar gelden andere regels, waarvan de belangrijkste zijn; liefde en barmhartigheid voor de naaste. 2 belangrijke begrippen, die ze nog niet eerder in hun leven hebben ervaren.

Al eerder hebben we geschreven dat dit tehuis zonder enige vorm van subsidie draaiend gehouden moet worden. Zij zelf proberen door de opbrengsten van de landbouw, de bakkerij, en andere activiteiten dit tehuis in stand te houden. Deze activiteiten zijn mede door onze hulp ontwikkeld.

Deze ontwikkeling heeft ook de aandacht van de burgerlijke overheid gekregen, een kleine vergoeding voor het verplegend personeel was het gevolg, iets om heel blij en dankbaar te zijn. De altijd voortdurende

zorg over de financiën worden daarmee iets minder.

Helaas heeft deze kleine opsteker er niet toe bijgedragen dat we zorgloos huiswaarts konden keren.

Bij onze aankomst bleek dat de grote wasmachine die we voor enige jaren terug hebben gebracht stuk was. Via Miele Duitsland en Hongarije hebben we geprobeerd deze machine gerepareerd te krijgen, dit zou uiteindelijk in Boedapest kunnen plaatsvinden.

Een voorstel om deze machine in Boedapest te brengen, waar een serviceafdeling is, kon niet gerealiseerd worden vanwege grensproblemen.

Ook de oude Fordbus die we in 1993 van Slokker bouwgroep gekocht hebben is direct aan vervanging toe. Regelmatig moet deze zeer oude bus gerepareerd worden, en het is eigenlijk onverantwoordelijk om met dit vervoermiddel de straat op te gaan. Wij hopen t.z.t. ook hier weer gelden voor te ontvangen, zodat wij daar een nieuwe bus kunnen kopen.

Wij doen dit werk vanuit een Christelijke levensovertuiging, en het is deze overtuiging die ondanks de vele teleurstellingen, ons toch altijd weer moed geeft om door te gaan om deze mensen te blijven helpen zolang het nodig is.

Vriendelijke groet,

Gert en Leida Sijl.

10 Jaar Verzorgingstehuis Tinca, Zeewolde, TIME \@ "d-M-yyyy" 26-1-2005

Aan alle mensen die ons in de afgelopen 10 jaar op welke wijze dan ook hebben gesteund.

In de afgelopen maand mei, heeft het Verzorgingstehuis in Tinca, een bescheiden feestje gevierd naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. Onze gedachten gaan terug naar de start van dit tehuis, waarvan we wel eens gedacht hebben: hoe moet dit goed komen? Begonnen is met een aanvangskapitaal, waarmee de eerste bouwactiviteiten gestart konden worden. Twee jaar later woonden er 21 bejaarden, die een totale verzorging kregen. Een uniek project in een ontredderd Roemenië.

Namens al deze mensen heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Deze brochure is in 3 talen geschreven, waar van we het Duits zo goed mogelijk proberen te vertalen.

Ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van het Verzorgingstehuis in Tinca op 29 Mei 2004, danken wij onze God dat dit huis sinds zijn oprichting, aan zijn doel beantwoord heeft.

In 1 en 2 -persoonskamers wonen 21 zieke en oude bewoners, die wij een totale verzorging geven. In 10 jaar zijn er door ons 98 bewoners verzorgd, waarvan er 45 overleden zijn.

Dit tehuis ontvangt zijn geld, door opbrengsten van landbouw, bakkerij en een varkensmesterij. Sinds kort ontvangen wij ook een kleine bijdrage van de Regionale overheid; ook vanuit het buitenland ontvangen wij financiële hulp, die wij als een zegen van God ervaren.

De algemene ruimten zoals keuken, bakkerij en wasserij worden voor verschillende doeleinden gebruikt, m.n. jeugdwerk.

In de zomermaanden worden verschillende jeugdkampen georganiseerd, waaronder muziek, Duitse en Engelse kampen.

We kunnen zeggen, dat dit tehuis in de 10 jaar zich ontwikkeld heeft, als een Evangelisatie - en een Cultuurcentrum.

Berke Sándor

Tinca

Romania